



Koos naar de grenzen van Weidevenne

Aflevering 10: Pleisterplaatsen in ons zonnestelsel

Even een frisse neus halen is belangrijker dan ooit. Tijdens de lockdown is het dan ook een stuk drukker langs de randen van onze wijk. Veel wijkbewoners maken een ommetje, lopen hard of fietsen, net als ik. Het valt me op dat mensen elkaar minder vaak groeten. Bovendien staan de bekkies die ik onderweg zie lang niet altijd vrolijk. Dat geldt trouwens ook voor mezelf. Toen ik vanochtend mijn jas aantrok, zag ik in de spiegel een chagrijnige kop. Ook al zijn we in Nederland aan het vaccineren, het duurt nog wel even voordat we kunnen zeggen: "Zo, en nou is het klaar."

Een oude wijsheid luidt: 'Wat je aandacht geeft, groeit'. Omdat het covid-19-probleem al groot genoeg is, probeer ik daar niet de hele dag aan te denken. Hoe verder ik uitzoom, hoe meer ik de shit van alledag kan relativiseren. Ik kan ook altijd vluchten in mijn fantasie, houd ik mezelf voor. Als ik deze overlevingstechnieken samenvoeg, kom ik uit bij een heel groot speelveld: het heelal! Laat ik eenvoudig beginnen. Wat kun je allemaal aantreffen in ons zonnestelsel? Wat weten we al en vooral: wat kan ik daarbij fantaseren? Wellicht kom ik op een verhaal dat de moeite waard is om te worden geschreven.

Men neme een wijkbewoner (m/v) die af en toe de dagelijkse werkelijkheid wil ontvluchten. Die sluit de ogen en gaat op rondreis door ons zonnestelsel. De maan en Mars zijn voor de hand liggende bestemmingen, daar weten we al heel veel van. Maar er zijn ook raketten onderweg (geweest) naar andere planeten, en zelfs naar de zon. Laat ik de cirkel om onze eigen koperen ploert tot en met de buitenste nevelgebieden kiezen als het domein waar onze aardse held(in) doorheen reist om op kosmisch niveau op adem te komen. Dan fantaseer ik daar een haalbare manier van reizen bij en geef de hoofdrolspeler een fantastische toolkit, zodat die op elk hemellichaam minimaal één pleisterplaats kan realiseren, waar je alleen of in goed gezelschap kan bijkomen van de hectiek op aarde. Dat levert een hoop hoofdstukken op; ik denk nu aan tien. Tel maar mee: in ieder geval hoofdstukken over Mercurius, Venus, Maan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, toch ook Pluto en misschien wel een paar grote zwevende rotsblokken waarop de NASA ook wel eens een ijskastje heeft laten landen. Je kunt zelfs denken aan een Icarus-variant met als eindbestemming de Zon, maar misschien is het slimmer om een hotel Icarus op de planeet Mercurius te laten bouwen.

Enfin, u merkt wel dat ik me niet meer wil laten begrenzen. Ik verlang letterlijk en figuurlijk naar meer ruimte. Ik voel dat ik met deze rubriek mijn grens heb bereikt. Ik heb zin in iets nieuws. Misschien kan ik samen met u, beste lezer, herinneringen ophalen aan 25 jaar Weidevenne. Zie hiervoor het artikeltje 'Herinnert u zich deze nog?' elders in deze krant. Misschien heeft u ook fantasieën over hoe het is om de aarde met haar waan van de dag tijdelijk te ontvluchten. Laat me dat dan vooral weten, want ik ben erg benieuwd of er meer mensen zijn die zich door deze crisistijd slaan door daarbij hun fantasie in te zetten.



Koos bestudeert ons zonnestelsel.

U kunt mij mailen op koos.van.lunteren@gmail.com.

De groeten van Koos! ●

Engelen bestaan wel

De laatste weken van december was het voor veel mensen stressen. De lontjes waren korter door corona en iedereen wilde bij elkaar op visite gaan, maar dat mocht helaas niet. Gelukkig was er ook iemand met zijn hart op de juiste plaats. Hij bezorgde buurtbewoonster Tini een gelukkig uiteinde. Tini vertelt wat haar overkwam.

"Op oudejaarsdag stond ik met alleen een pinpas bij de oliebolenkraam in Weidevenne. Ik merkte pas bij het afrekenen dat je alleen contant kunt betalen; pinnen kon niet. Terwijl ik met de verkoopster in gesprek was, hoorde ik een lieve meneer naast me zeggen: 'Ik betaal wel voor die mevrouw'." "Ik zei nog: 'Maar dat kan niet', maar die meneer antwoordde met: 'We moeten elkaar helpen' en betaalde vervolgens de zes euro voor mijn oliebolletjes. Ik was helemaal flabbergasted en vergat daardoor te vragen hoe ik hem kon terugbetalen. Dat besepte ik pas toen ik geëmotioneerd thuiskwam. Ik hoop deze meneer nog eens tegen te komen om dat alsnog te doen. Zo zie je maar, engelen bestaan dus wel."

Gelukkig weet Tini nog wel hoe die meneer er uit ziet. Als ze hem tegenkomt, zal ze hem zeker aanspreken. Maar of dat gaat lukken? Engelen kom je niet zo vaak tegen... ●



Tini ontmoette een engel bij de oliebolenkraam.

Foto: Piet Jonker

Vroeger is nog niet zo lang geleden: 25 jaar Weidevenne

Volgend jaar bestaat de Weidevenne 25 jaar. In aanloop naar ons jubileumjaar beginnen we daarom met een nieuwe rubriek onder het motto 'Herinnert u zich deze nog?'. Daarom de vraag: doet u mee?



Momenten uit de begintijd van onze wijk.

Welke hoogte- of dieptepunten springen direct in uw geheugen als u terugdenkt aan de geschiedenis van onze wijk? Laat het ons weten! Stuur ons uw herinneringen en foto's en verover een plaatsje in deze nieuwe rubriek.

Nieuwbouwwijk

Zo'n 25 jaar geleden lag het gebied aan de westkant van Purmerend er nog groen en ongerept bij. De Melkweg liep er doorheen, een historische verbindingsweg met Amsterdam, met hier en daar een enkele boerderij. Grote ganzenkolonies trokken dagelijks luid gakkend over het gebied. Hun rust werd vanaf 1997 flink verstoord: in rap tempo begon Purmerend met de bouw van een nieuwbouwwijk aan de overkant van het Noord-Hollandsch Kanaal. De wijk Weidevenne werd geboren en groeit nog steeds.

Ken je wijk

Waar is dit?



Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Mail uw oplossing uiterlijk op 25 februari naar info@weidevenner.nl. Opsturen kan ook: Redactie Wijkkrant Weidevenne, p/a Masastraat 25, 1448 MG Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes! De oplossing van de vorige keer is de zijkant van het appartementencomplex La Mayenne. De winnaar na loting is Pia Meerveld. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!

Guldens

In 1997 betraden de eerste bewoners hun nieuwe woning. In die tijd hadden nog maar weinig mensen internet. Smartphones bestonden niet, niemand liep met oortjes in over straat. Er waren geen winkels; boodschappen deed je buiten de wijk en je moest alles in guldens betalen. We hadden geen treinstation en geen busverbindingen. Om onze wijk binnen te komen moest je vanaf de Gorslaan met een pontje het kanaal oversteken. In de kwart eeuw die volgde is een grote wijk met ruim 20.000 inwoners uit de grond gestampd.



Het lijkt ons leuk om in aanloop naar het jubileumjaar 2022 alvast terug te kijken. Doet u mee? Reacties zijn van harte welkom op wijkkrantweidevenne@gmail.com.

Oplossing woordzoeker

We ontvingen veel enthousiaste mailtjes en briefkaarten met de goede oplossing van onze woordzoeker. Dank voor de vele goede wensen en vriendelijke reacties. Het is zeker een reden om vaker een puzzel te plaatsen. De oplossing is: Wijkkrant Weidevenne. De winnaar na loting is Kitty Schmeddes. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.

Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Peter Mackaay, Chris de Vries en Adrie Wien.

Met medewerking van: Koos van Lunteren.

E-mail: wijkkrantweidevenne@gmail.com.

Opmaak: Werkom Business Post & Printing.

Bezorging: Rodi Media.

Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 25 maart 2021.